

Την Τετάρτη 11/24 Οκτωβρίου στο Παρεκκλήσι της Σχολής μας θα γίνει Αγρυπνία προς τιμήν των 5 Αγίων προστατών της Σχολής.



Οί ἐν τῇ Ἀθωνιάδι Σχολῇ Διαλάμπαντες Ἅγιοι.
Σύγχρονη φορητή εἰκόνα Ἀθωνιάδος Σχολῆς.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Μωυσέως Ἀγιορείτου Οἱ ἍΓΙΟΙ ΤΟΥ ἍΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ἡ προσφορά τῆς Ἀθωνιάδας Σχολῆς συνδέεται αναπόσπαστα με τῆ παρουσία σε αὐτή πέντε σημαντικῶν Ἀγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ μνήμη των οποίων εορτάζεται με κοινή εορτή τὴν πρώτη Κυριακή τοῦ Οκτωβρίου. (Μη ἀπόλυτα διασταυρωμένες πηγές αναφέρονται στὴν παρουσία στὴ Σχολή περισσοτέρων στὸν ἀριθμὸ μετέπειτα Ἀγίων, πιθανόν εννέα) α. **Ο Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός**

. ΤΟ 1749 προσήλθε καὶ εγγράφηκε ὡς μαθητὴς στὴ Σχολή σε μεγάλη ηλικία ἀπὸ ζήλο νὰ παακολουθήσει τὰ μαθήματα τοῦ Βουλγάρεως. Ἐκεῖ ἀφοῦ ἀπέκτησε πλοῦτο γνώσεων φλεγόμενος ἀπὸ ἀγάπη συνέβαλε στὴ συνέχεια τὰ μέγιστα στὴν ἀνάταση τοῦ Γένους με τὶς περιοδεῖες τοῦ.

β.
Ο Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος
. Ἦδη ἀπόφοιτος τῆς Ευαγγελικῆς σχολῆς τῆς Σμύρνης συνέδεσε σε διαφορετικὲς φάσεις τὸ ὄνομά τοῦ ὡς μαθητὴς διδάσκαλος καὶ ἀργότερα Σχολάρχης τῆς Ἀθωνιάδας.

γ.

Ο Άγιος Μακάριος Νοταράς

. Γόνος λαμπράς οικογενείας της Κωνσταντινούπολης. Προσήλθε στην Αθωνιάδα μετά την παραίτησή του από τον επισκοπικό θρόνο της Κορίνθου αναλαμβάνοντας την πνευματική καθοδήγηση του Σχολάρχη και των μαθητών. Επί των ημερών της παρουσίας του στη Αθωνιάδα, η Σχολή αναδεικνύεται σε πραγματικό στάδιο πνευματικών αγώνων.

δ.

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Κουλακιώ της

. Φοίτησε σε δύο διαφορετικές περιόδους στη Σχολή παρακολουθώντας τους διδασκάλους Παναγιώτη Παλαμά και Αθανάσιο Πάριο. Μαρτύρησε με απαγχονισμό στη Θεσσαλονίκη το 1774.

ε.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

. Διορίστηκε από την Ιερά Σύναξη Έφορος της Αθωνιάδας επιλύοντας πλήθος διοικητικών προβλημάτων και συμβάλλοντας κυρίως στον πνευματικό τομέα. Η προσφορά του ήταν πολυτιμότερη.